

Oranjekrant ^{extra}

EEN SPECIALE UITGAVE VAN DE ORANJEVERENIGING ZUIDLAND

We kunnen het SAMEN!



Oranjevereniging
Zuidland



OK#85
APRIL
2020



VLAGGEN
EN
VIEREN

GEEN FEEST
MAAR WAT
DAN WEL?

VIJFENZEVENTIG
JAAR LEVEN IN
VRIJHEID

VIJF MINUTEN
HERDENKEN
OP VIJF VIJF

Colofon

De Oranjekrant is een jaarlijkse uitgave van Oranjevereniging Zuidland en verschijnt huis-aan-huis in een oplage van 2.700 stuks in Zuidland en omgeving. Vanwege de Corona-crisis is dit een speciale editie.

BESTUUR

Irevoorzitter: De heer Foort van Oosten,
Burgemeester van Nissewaard
Voorzitter: Adriaan van der Pols
Penningmeester: Gerben van der Velden
Secretaris: Annechristien van Meggelen
Overige bestuursleden: Harry Engwirda, Henk Schenk, Jasper de Hoog, Patrick de Jong

COMMISSIELEDEN

Piet Zevenbergen, Ineke Bredewaterland, Peter Buitendijk, Niek Crouwel, Ronald van der Giessen, Thomas van der Giessen, Cees van Gijzen, Siem van Gijzen, Patrick de Jong, Piet van Meggelen, Johan van der Meijs, Matthijs Mol, Wim Moree, Joëlle Mortier, Petra Mortier, Cor Nobel, Paul Overgaauw, Heleen Poelhekke, Anne van der Pols, Jan van der Pols, Tor Rega, Stephen van Rij, Richard Schaap, Anton van der Schans, Leon Sluimer, Wendy Sluimer, Ger Verweij, Linda Westdijk, Gerda van der Wagt.

LEDENADMINISTRATIE

Frank Wolters

WEBSITE & SOCIAL MEDIA

Gertjan Zevenbergen, Arnold Zevenbergen,
Cor Monster, Rosanne Mooldijk

ORANJEKRANT

Hoofd- en eindredactie: Gertjan Zevenbergen
Redactie: Harry Engwirda, Annechristien van Meggelen, Adriaan van der Pols, Michael van der Velden, Arnold Zevenbergen
Vormgeving: ThePictureCreator.nl
Fotografie: ThePictureCreator.nl, Gertjan Zevenbergen
Aan deze Oranjekrant werkten verder mee:
Peter van Deursen

CORRESPONDENTIE & INLICHTINGEN

Grotenhoeklaan 25, 3214 TJ Zuidland
T: 06 51 700 988
E: secretariaat@ovzuidland.nl
I: www.ovzuidland.nl

Een lidmaatschap kost maar € 8 per jaar.
Ga naar de website of stuur een e-mail aan ledenadministratie@ovzuidland.nl.

PRIVACYVERKLARING

De Oranjevereniging gaat met zorg om met uw gegevens. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd en worden niet zonder overleg verstrekt aan derden. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor de activiteiten die wij voor u uitvoeren of omdat u lid bent van onze vereniging. Voor een overzicht van de gegevens die wij verwerken en onze uitgebreide privacyverklaring verwijzen wij u naar de website of stuur een e-mail naar secretariaat@ovzuidland.nl.

COPYRIGHT © 2020

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vernieuwvuldigd zonder vooraf gegeven toestemming van de hoofdredacteur. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.





Vlaggen EN VIEREN

Onze vlag. Rood-wit-blauw. Met een oranje wimpel. Die vlag is het symbool van eenheid. Van onafhankelijkheid. Van vrijheid. Hoewel de Nederlandse vlag niet verboden was kon je tijdens de oorlog wel opgepakt worden voor het vlaggen. Zeker als de bezetter dacht dat je ermee tegen hem demonstreerde. Op zaterdag 5 mei 1945 was dat voorbij. De avond ervoor deelde generaal Eisenhower om 21.00 uur namelijk aan veldmaarschalk Montgomery mee, dat alle Duitse strijdkrachten onvoorwaardelijk gecapituleerd hadden. De capitulatie zou op 5 mei 1945 om 8.00 uur ingaan.

Blijheid alom. Logisch. Nederland was vijf jaar lang bezet geweest. Ook in Zuidland wilden de inwoners die zaterdag al direct de vlag op de kerktoren uithangen, maar in de toren hielden zich nog een paar Duitsers op. Nadat zij een dag later waren vertrokken kon er dan toch echt worden gevlagd. Voor het eerst na vijf bange en donkere jaren.

Dit jaar zouden we vieren dat het 75 jaar geleden is dat Nederland werd bevrijd.

De Oranjevereniging zou daar ook extra aandacht aan besteden. Met een dikke Oranjekrant. Met een Oranjebevrijdingsdienst en een optocht. Maar dat zit er niet in. Het corona-virus gooit roet in het eten. Alle festiviteiten, dus ook die rond Koningsdag en Bevrijdingsdag worden afgelast. Dat is jammer. Maar het is goed. Gezondheid gaat immers te allen tijde voor alles.

In deze extra editie – en deze keer wat dunner dan u gewend bent – dus geen nieuws over de bands die zouden optreden of over de optocht die zou worden georganiseerd. Wel vindt u hier het verhaal van Fietje Levi. Omdat we niet vergeten wat er 80 jaar geleden ook in Zuidland is gebeurd. Zodat we waarderen dat we nu in – weliswaar iets ingeperkte – vrijheid kunnen leven. En dat kunnen we nog steeds vieren. Dat kunnen we nog steeds herdenken. Door de vlag uit te steken. En door op 5 mei, 5 minuten na acht uur 's avonds twee minuten lang te klappen.

Adriaan van der Pols
Voorzitter Oranjevereniging Zuidland



GEEN FEEST... maar wat dan wel?

Tompouce en kleurplaten voor de ouderen!

Om de bewoners van Bernissesteyn en Hart van Zuidland een hart onder de riem te steken in deze moeilijke tijd, zorgt de Oranjevereniging in samenwerking met Bakkerij Reedijk en met de hulp van verzorgers van Bernissesteyn op Koningsdag 's ochtends voor een heerlijke tompouce. En dat niet alleen. In het hart van dit Oranjekrantje is namelijk een leeg vel en een kleurplaat te vinden. Daarmee

kunnen kinderen, maar niet alleen zij, opa, oma, buren of iemand die eenzaam of alleen is in of buiten Bernissesteyn of het Hart van Zuidland een leuke dag bezorgen. Lever anders de kleurplaat of de tekening in bij het secretariaat van de Oranjevereniging op Grotenhoeklaan 25. Wij zorgen er dan voor dat hij een plekje krijgt bij een van de bewoners van Bernissesteyn of Hart van Zuidland.

Nationale herdenking

Dit jaar vindt er op 4 mei geen herdenking plaats bij het monument naast de Dorpskerk. En dat terwijl de vereniging nog wel een speciale herdenkingsboom heeft laten planten. Het is immers de

vijfenzeventigste keer dat wij de slachtoffers van oorlogstijd en vredesmissies herdenken. Dit jaar herdenken we thuis, met de vlag halfstok. En om acht uur 's avonds met twee minuten stilte.

Een landelijke AUBADE

De aubade op de Ring aan het begin van Koningsdag gaat niet door. Maar zingen kan nog altijd. Op maandag 27 april kan namelijk iedereen die dat wil het Wilhelmus meezingen of meespelen met het Koninklijk Concertgebouworkest. Het orkest roept iedereen op om klokslag 10.00 uur 's ochtends samen het Wilhelmus ten gehore te brengen. Vanaf het balkon, uit het raam of in de tuin? Het maakt niet uit. Zing of speel mee. Het orkest stelt alle partijen van het nationale volkslied beschikbaar voor verschillende bezettingen: koperkwartet, trio, orkest, koor en verschillende andere instrumenten. Die partijen zijn te vinden op de internetpagina van het Concertgebouworkest: www.concertgebouworkest.nl/nl/doe-mee-met-wilhelmus2020-op-koningsdag



Vijf minuten HERDENKEN op vijf vijf

We leven al vijfenzeventig jaar in vrijheid. Al voelt dat door de maatregelen waar wij ons aan moeten houden ter bestrijding van het coronavirus niet echt zo. Juist nu is de Bevrijdingsdag op 5 mei het moment om bij het leven in vrijheid stil te staan. De afgelopen tijd hebben iedere woensdagavond om zeven uur de kerkklokken een kwartier geluid. Om ons stil te laten staan bij het effect dat corona op ons heeft. Op 5-5 (5 mei) zullen de kerkklokken extra luiden. Niet om zeven uur maar om acht uur 's avonds. We staan dan stil bij het effect van de pandemie maar vooral bij 75 jaar vrijheid. Want zeker nu is het gevoel van geen vrijheid hebben zichtbaar. Het zou fantastisch zijn als aansluitend door alle bewoners van Zuidland en omgeving twee minuten wordt geklapt, als teken van verbondenheid met elkaar en waardering voor alle zorgmedewerkers.



Najaar 2020: **75 jaar Leven in** **VRIJTHEID**

Natuurlijk willen we 75 jaar Leven in Vrijheid vieren. En het liefst nog dit jaar. Helaas is het niet mogelijk om een datum te geven waarop we dit feest kunnen houden. Niemand weet immers hoe het gaat lopen. Vooralsnog leeft het idee om in het najaar alsnog een deel van de Koningsdag- en Bevrijdingsdagviering plus het avondprogramma te organiseren. Of dat ook daadwerkelijk mogelijk is, zal eind augustus moeten blijken.

De landelijke en lokale overheden moeten namelijk hun toestemming voor de festiviteiten geven. En mocht het vieren van onze vrijheid door de omstandigheden toch niet door kunnen gaan, dan schuift het programma op naar 2021. Om op de hoogte te blijven is het goed om de website van de Oranjevereniging www.ovzuidland.nl goed in de gaten te houden. Dat geldt ook voor de Bingo en Lampionoptocht.

Vorig jaar was de lampionoptocht ter ere van de verjaardag van Prinses Amalia een groot succes. Onder voorbehoud zal deze optocht dit jaar op zaterdag 12 december 2020 aan begin van de avond worden gehouden. Ook de zestigplusbingo zal niet ontbreken. Volgens het huidige plan vindt de bingo zaterdag 12 december in Bernissesteyn plaats. Zoals het er nu naar uitziet van twee tot vier uur. Maar ook daar houden we een slag om de arm.



VLAGGEN mag!

In het verleden was de Nederlandse vlag tijdens moeilijke tijden het symbool van verzet en verbondenheid. Dat kan het nu ook zijn, op het moment dat het corona-virus Nederland en de rest van wereld in zijn greep houdt. Hoe? Dat leggen we uit.



Hoewel er geen feestelijkheden zijn rondom Koningsdag en Bevrijdingsdag en er ook geen bijeenkomst is tijdens Dodenherdenking, kan iedereen natuurlijk wel de vlag uit steken om deze gebeurtenissen te vieren en te herdenken.

Juist nu is het, als teken van verbondenheid, mooi om te vlaggen. Eigenlijk mag je elke dag vlaggen. Maar er zijn wel een paar regels waar je je aan zou moeten houden. Een gehesen vlag mag nooit de grond raken of het verkeer hinderen. Ook niet als de vlag halfstok hangt. Vlaggen mogen niet tussen zonsondergang en zonsopgang worden gehesen of blijven hangen. De vlag mag wel blijven hangen als de kleuren duidelijk te zien zijn.

27 april: Koningsdag, de verjaardag van koning Willem-Alexander; Op Koningsdag wordt de vlag met een oranje wimpel gehesen. Bij alle andere gelegenheden wordt er zonder oranje wimpel gevlagd.

4 mei: Dodenherdenking, vlag halfstok, van 18.00 uur tot zonsondergang. Als je de vlag halfstok hangt, wordt hij eerst vol gehesen. Daarna wordt de vlag langzaam neergehaald, totdat het midden van de vlag op de helft van de normale hoogte is gekomen. Hierna wordt de vlaggenlijn vastgebonden. De vlag wordt niet opgebonden. Bij het neerhalen van een halfstok gehesen vlag wordt deze eerst langzaam en statig vol gehesen. Daarna wordt de vlag op dezelfde manier neergehaald.

5 mei: Bevrijdingsdag; Ook nu wordt de vlag gehesen. De oranje wimpel, die met Koningsdag wel uitgaat, blijft nu achterwege.

Hoewel er dit jaar weinig gefeest zal worden tijdens Koningsdag en Bevrijdingsdag, kunnen we dus nog altijd vieren en herdenken. Door de vlag uit te steken. En door een tompouce te eten. Of een mandarijntje natuurlijk.





Verbondenheid **MET ELKAAR**

Kleur de kleurplaat in of maak een tekening op de andere kant en lever deze uiterlijk 24 april 2020 in bij Bito Reizen Zuidland (reisbureau Bernissesteyn). Dit kan van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 en 15:00 uur. De tekeningen en kleurplaten zullen van 27 april opvrolijken. Doe je mee? De tekening/kleurplaat is ook te downloaden via www.ovzuidland.nl.



ureau in 's LandsHof) of deponer deze uiterlijk 24 april 2020 in de container in het voorportaal van de hoofdingang van
tot en met 5 mei 2020 Bernisesteyn en Hart van Zuidland versieren en de bewoners tijdens deze voor hen eenzame periode





Naar: De Zuidlandse Joden waren Joodse Slanenaars - Riet de Leeuw van Weenen

Tekeningen & scenario: Peter van Deursen

OP DE STRUIKELSTENEN STAAN DE NAMEN VAN DE BEWONERS VAN RING 2 DIE IN DE TWEEDE WERELDOORLOG ZIJN WEGGEVOERD.



JE HEBT VAST OP SCHOOL GELEERD DAT DE 'DUITSERS' OP 10 MEI 1940 ONS LAND BINNENVIELEN.



DAT HAD GROTE GEVOLGEN VOOR ALLE NEDERLANDERS EN IN 'T BUZONDER VOOR ALLE JODEN.



IEDERE JOOD KREEG IN ZIJN PERSOONSBEWIJS 'N GROTE J.



OPENBARE GEBOUWEN, MUSEA, POSTKANTOREN & STADHUIZEN, WERDEN VERBODEN VOOR JODEN.



PARKEN MOCHTEN ZE NIET MEER IN.



ER WAREN ZELFS BANKJES WAAR GEEN JODEN OP MOCHTEN GAAN ZITTEN.



DE JODEN MOESTEN HUN AUTO'S INLEVEREN.



EN HUN FIETS.



'T WERD DE JODEN VERBODEN NIET-JOODS BEZOEK TE ONTVANGEN.



VANAF MEI 1942



ALLE JODEN VANAF 6 JAAR MOESTEN DE GELE STER GOED ZICHTBAAR OP HUN KLEDING DRAGEN, DUS OOK FIETJE & HAAR BROER MEIJER.



FIETJE HAD 'N NIET-JOODS VRIENDINNETJE, RINA GEHETEN.





UITERAARD KREGEN DE DUITSERS TE HOREN DAT MEIJER SPULLEN WEG- BRACHT. DAT HAD VERVELENDE CONSEQUENTIES VOOR HEM.



WO SIND DIESE DINGE?



VERVOLGENS WERD MEIJER OVERGEBRACHT NAAR 'T POLITIEBUREAU AAN 'T HAAGSEVEER TE ROTTERDAM.



OP 28 OKTOBER WERDEN PIENAS, MINA & FIETJE LEVIE UIT HUN HUIS GEHAALD EN MET ANDERE JODEN NAAR HET TRAMSTATION GEBRACHT.



VAN SPIJKENISSE GING HET NAAR ROTTERDAM.



ZE WERDEN NAAR LOODS 24 IN ROTTERDAM-ZUID GEBRACHT.







Gedichten van VRIJTHEID

Om de Tweede Wereldoorlog te herdenken, schreven de leerlingen van De Aanwas en De Vlasblom gedichten. Het leverde ontroerende teksten op.

oorlog of vrede
met zin of reden
laf of moet
slecht of goed

we moet en kiezen
en misschien wel alles verliezen
door jullie strijd zijn wij hier om
jullie te herdenken hier op 4 mei
jullie zijn sterk jullie zijn trouw daarom
herdenken wij jou

Gwen groep B
pcb de aanwas

vrij

vrijheid is waar we in leven
iedereen is gelijk,
we delen en geven
en elk mens is belangrijk

vroeger was dat anders
mensen waren bang
ze hadden tegenstanders
er leek geen uitgang

dat duurde wel vijf jaar
Er brandde een licht
de oorlog was klaar
toch was er een droevig gezicht

veel mensen waren er niet meer
dat raakte het meest
toch hing er een andere sfeer
het was tijd voor feest!

Kaye
groep 7 BS De Vlasbloem

De V staat voor Vrijheid, iedereen is vrij op zijn of haar manier
De R staat voor Respect, respecteer elkaar
De I staat voor Iedereen, iedereen is gelijk
De J staat voor Jij, jij bent bijzonder op je eigen manier
De H staat voor houden, houd van jezelf en van andere
De E staat voor één, samen zijn wij één
De I staat voor ik, ik doe het op mijn eigen manier
De D staat voor delen, deel met elkaar
En dit doen wij allemaal op onze eigen manier

Iedereen heb jij, en dat was het fijnste
graad mee aan de oorlog. Maar welke
het was? Dat weet ik niet. Ik hoop dat
het niet. Want als ik dat niet doe, doet het mij pijn.
Mijn vader heeft een pot van hem. Met
allemaal bloed. Toen ik dat hoorde, dacht ik
dat is niet goed. Hij deed het niet met
veel moed. En goed.

Groep 6 school: van was naar Rome